

VOL AVONTUUR!

Thema kinderboekenweek in
ons kindcentrum

Dit schooljaar werken we een aantal weken in september en oktober aan het thema van de kinderboekenweek: vol avontuur! In alle groepen van ons kindcentrum gaan kinderen hiermee aan de slag. Voor de afsluiting is iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in alle groepen.

Dit is op woensdag 8 oktober van 11.45 tot 12.30. (LET OP: de eerder gecommuniceerde datum van 10 oktober vervalt hiermee). Daarnaast nodigen we u bij de start van de schooldag uit **(8.30 uur) op 1 oktober op ons plein** voor de openingsdans van de kinderboekenweek.

VOORLEZEN

Tijdens deze weken hebben we veel aandacht voor lezen. Mocht u het leuk vinden om een verhaal voor te lezen voor de groep van uw kind dan bent u van harte welkom. De leerkracht laat u weten via parro of een intekenlijst welke datum en welk tijdstip u kunt kiezen en dan verwacht de juf/meester u op dat moment om voor te lezen voor de klas.

Welkom in ons kindcentrum:

- Woensdag 1 oktober 8.30 op het plein voor de openingsdans.
- Woensdag 8 oktober in alle groepen van 11.45-12.30
- Woensdag 1 tot en met vrijdag 10 oktober voorlezen door papa/mama/oma/opa in de klas.



UITSPRAKEN VAN ONZE LEERLINGEN

Leerling groep 3:

“Oké, nu ga ik mijn werkpotlood pakken (schrijfpotlood) en ga ik op mijn aller snelst!”

Leerling groep 1:

“Ik heb het zo warm, ik zet even mijn bril af”.



HET ZONNEHUISJE

De baby- en peutergroepen zijn gestart met het thema Uk en Puk. We leren elkaar beter kennen, hoe leuk is dat om dit samen met Puk te ontdekken en beleven. Ook hebben de kinderen op de groep een echt kunstwerk gemaakt. Ieder kind heeft een eigen puzzelstukje gemaakt en samen is het een groot kunstwerk geworden! Binnenkort starten we met het thema Vol Avontuur net als de kinderen die al naar school gaan. We hebben er zin in!



SCHOOLAFSPRAKEN

- ♥ Zorg dat uw kind op tijd in de klas is. (8.30 uur beginnen de lessen).
- ♥ Ziekmelding graag telefonisch doorgeven 0115 460 054. (Niet via parro).
- ♥ Enkel de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 mogen naar binnen gebracht worden.

We hebben onze regels voor buitenspelen nu zichtbaar ophangen als poster en in alle klassen nog eens besproken zodat buitenspelen voor iedereen fijn is. Zie onze afspraken hieronder.

1.



Als ik wil voetballen dan doe ik dat in de kooi of achter de gele streep.

2.

Ik ben beleefd als ik iets wil vragen aan de pleinwacht. Als ik naar binnen wil vraag ik het eerst.



3.

Bij slecht weer kan ik niet in de tuin spelen. Dat zie ik aan de pylon die daar staat.



4.

Ik ben aardig voor anderen. Lukt dat niet dan krijg ik een plekje aan de kant en kijk ik hoe het wel moet.

5.

Ik speel alleen met speelgoed voor kleuters als ik een kleuter ben.

6.

Hoor ik de bel dan kom ik snel en wandel ik rustig met de juf of meester naar binnen.



7.

Ik help mee om het plein netjes en opgeruimd te houden.